



Historie kasteel Elsloo, gelegen in het dorp Elsloo in Zuid-Limburg

Het vroegere kasteel Elsloo lag oorspronkelijk meer westwaarts, direct bij een bocht in de Maas. Omstreeks het begin van de 17e eeuw was dit kasteel in verval geraakt, doordat de oostelijke oever door het sterk stromende Maaswater danig werd ondermijnd. Volgens de overlevering maakte dit kasteel deel uit van een zeer groot vroegmiddeleeuws complex van militaire gebouwen.

Het werd meerdere malen door de Noormannen geplunderd, waarna de locatie mogelijk bekend werd als een plaats met de naam 'Hasloa' of 'Escolum'. Deze aanduidingen zouden de uiteindelijke naam van het dorp 'Elsloo' kunnen verklaren. Tijdens het bewind van laatstgenoemde familie viel het kasteel (tezamen met de nabijgelegen kerk) geleidelijk ten prooi aan de Maas. Het was nog wel bewoonbaar, maar nauwelijks verdedigbaar.

Eén van de heren De Gavre bouwde daarom eind 15e eeuw een nieuw kasteel ter plaatse van het huidige, gebruikmakend van de restanten van de vervallen burcht. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe kerk gebouwd, boven aan de Maasberg. Restanten van de voormalige burcht zijn bij extreem laag water van de Maas nog zichtbaar.

In 1818 wordt het door openbare verkoop het eigendom van de graven De Geloës. In het begin van de 19e eeuw leggen graaf en gravin Geloës het park aan rondom het kasteel. Vanuit het theehuisje boven op de helling, De Medammerweide, hadden ze een prachtig uitzicht over kasteel en park. De karakteristieke toren werd gebouwd in 1838. Aan de bovenkant van de toren met speklagen van kasteel Elsloo bevindt zich een zogenaamde uitkragend gebouwde omvang, een romantische afwerking uit de negentiende eeuw.

Vanaf de toren hebben we een prachtig uitzicht over de omgeving. We zien het Julianakanaal. Het Julianakanaal werd aangelegd in de periode 1931-1934. En als we dan over de dijk van het Julianakanaal heen gaan kijken zien we de Maas tevoorschijn komen. Het kasteel en het kerkdorp Elsloo zijn ook historisch gezien nauw met elkaar verbonden. De bevolking van Elsloo weet dat nog steeds te waarderen.

Het kasteelpark gaat over in het Elsloër- en het Bunderbos. Een fraai hellingbos met een rijke flora en fauna. Er zijn hier talloze bronnen en beken. De vijver naast het kasteel wordt ook gevoed door bronnen.

Het lintvormige bos tussen Elsloo en Bunde is zo'n 6 km lang. Het wordt gerekend tot een van de mooiste hellingbossen van ons land. Mooie slingerpaadjes, zeldzame bomen, varens en bloeiende planten in allerlei kleuren. Een wandeling meer dan de moeite waard.

In juli 2014 heeft de gemeente Stein het landgoed Elsloo met het bijbehorende kasteel en omliggend bosgebied overgedragen aan Stichting het Limburgs Landschap.

Het is niet overdreven om de Zuid- Limburgse bossen uniek te noemen voor ons land. Een goed beheer moet er voor zorgen dat we ook nog in de toekomst kunnen genieten van de bijzondere planten en diersoorten zoals o.a. havik, wijngaardslak, waterhoen, meerkoet, pad, buizerd, hermelijn en grote bonte specht.